

## **NK Ahoy Rotterdam**

Alweer een paar maanden geleden was het voor de jazz zover. 31 maart vond één van de voorrondes van het NK jazzdans plaats in Nijverdal. De drie selectiegroepen van DOS hebben hier aan meegedaan en met trots kan ik vertellen dat we met elkaar drie prijzen hebben binnengesleept. Één keer 1<sup>e</sup> prijs en twee keer 2<sup>e</sup> prijs. Helemaal super. De meiden waren door het dolle heen en hun dag kon niet meer stuk. Zoals ieder jaar heeft de jeugdselectie en de selectie de kans om door te stromen naar het NK, wat dit jaar in Ahoy plaats zou vinden. Wie wil dat nu niet? Dansen in Ahoy! Ik weet nog dat een aantal dames van mijn groep gelijk al zeiden “we moeten ons best doen, want we willen naar Ahoy!”. Dat was een hun doel en ze moedigden elkaar al aan hiervoor. Het was nog een paar weken spannend, voordat deze uitslag bekend zou zijn. Een aantal weken voor het NK kreeg ik via de mail te horen dat mijn groep, de jeugdselectie, door mocht naar het NK. Je wil niet weten wat voor geweldig gevoel dat gaf om dat te horen, gelijk daarna heb ik de meiden ingelicht en uiteraard waren zij ook door het dolle heen. We gaan naar Ahoy!!

Op dat moment stonden we 8<sup>e</sup> van Nederland, al een hele prestatie op zich. Na een aantal weken hard trainen kwam ook deze dag steeds dichterbij en begonnen de zenuwen toch wel wat op te lopen. Samen met Erik Haan, de voorzitter van DOS, hebben we het voor elkaar gekregen om een grote bus te huren waarin we samen met alle supporters naar Ahoy konden gaan. Geweldig! 16 juni was het dan eindelijk zover. Om 8.30 uur was iedereen bij de Turnhal in Rijssen om daar op de bus te stappen richting Rotterdam. Het was één en al gezelligheid. De meiden van de jeugdselectie hadden mooie spandoeken gemaakt en deze werden gelijk opgehangen in de bus, met natuurlijk de vlag van DOS erbij. Een betere reclame kunnen we niet maken toch? Na ongeveer 2,5 uur rijden kwamen we aan in Rotterdam. Na eerst een mooie foto te hebben gemaakt was het tijd om naar binnen te gaan. Overall waren turnsters en dansers te vinden. In iedere hal was wel iets te beleven, want naast het NK Jazzdans, waren er ook NK's van turnen, springen, rhönradturnen etc. Dus voor iedereen wat wils. De dames maakten zich klaar voor de wedstrijd en na de vloerverkenning en het opwarmen was het dan toch zover. Om eerlijk te zijn, begonnen bij mij toen ook de zenuwen wel te komen. Allemaal een knuffel van de DOSlifant (onze enige echte mascotte) en heel veel succes van mij gewenst liepen de dames met een groot applaus van het publiek op. 1750 mensen konden er in de zaal! Ofwel veel! Helaas speelden de zenuwen toch wel een rol, want helemaal vlekkeloos liep het begin van de dans niet, maar gelukkig herstelden de dames zich en knalden ze de rest van de dans er super uit.

Na een lange dag van veel gezien te hebben was het tijd voor de prijsuitreiking. Alle groepen kwamen op de vloer en hand in hand wachtten we in spanning af. Helaas was het voor de dames dit keer geen prijs. De 8<sup>e</sup> plaats waar ze stonden, bleef een 8<sup>e</sup> plaats. Maar dan nog, we zijn 8<sup>e</sup> van Nederland, en daarbij wel denkende dat er in hun categorie rond de 40 groepen hebben meegedaan. Dus de sfeer werd er niet minder om. Al met al was het een zeer geslaagde dag en kreeg de groep in de bus terug een groot en verdiend applaus van alle ouders, vrienden en kennissen die meewaren. Het enige wat ik nog kan zeggen is dat ik ontzettend trots ben op deze dames, niet iedereen kan zeggen “Ik heb in Ahoy gedanst!”

Fernanda Rozendom